

Roland, slaggitarist en zang

Op mijn 4de was ik er al vroeg bij!



Op mijn 10de ben ik echt begonnen met “muziek maken”. Dat was in 1969.



1969 - 1993

Ik ben gestart met blokfluitles om vervolgens bij de plaatselijke harmonie de bariton te gaan spelen. En dat voor wel 24 jaar. En op straat speelde ik de bas.



1982-1989

Een aantal muzikanten hebben in 1982 de koppen bij elkaar gestoken en is de blaaskapel Möllebultbloazers opgericht. Bij mijn ouders in de garage waren de eerste repetities.

We werden steeds meer een feestband. Naast de bariton kwam toen ook mijn gitaar uit de koffer. Mooi ook dat we onze zangtalenten konden laten horen!

In 1989 een nieuwe uitdaging: “Fris van de Droad”.

Een groep van 4 mannen die op humoristische wijze in het dialect zongen over het leven van alledag.

De liederen werden aan elkaar gepreut door anekdotes en verhaaltjes van vroeger.



1989 - 1998



1990 - 1998

In 1990 samen met Ferdy, trombonist / toetsenist bij de Möllebultbloazers, van start gegaan met een duo "Duo Unison".

We hebben vele jaren met groot enthousiasme gezellige avonden verzorgd. Een mooie tijd om op terug te kijken.

In 2000 ben ik bij het Grensland orkest gestart en hier speel nog steeds met veel plezier slaggitaar.

Musiceren in een bigband orkest is uitdagend. Vooral door een andere timing, het gebruik van verrassende akkoorden in een breed repertoire van muziekstijlen.



En vanaf 2009 B'rockolie!
Vijf mannen die als doel hebben "gezellig muziek maken" maar er moet wel iets gepresteerd worden. Met veel plezier ga ik elke week oefenen.
Een super stel mensen bij elkaar.